

Fabuland



* LEGO and FABULAND are
registered trademarks.
© 1989 LEGO Group



Fabuland



3663





Dit is Liesje Lam. Zij is heel goed in het bedenken van plannetjes. En dit is Kees de Muis. Hij is erg handig, en voert graag de plannen van Liesje uit.

1.



«Ik heb een goed idee», zegt Liesje Lam. «We gaan een nieuwe draaimolen voor FABULAND® bouwen». Ze geeft Kees een grote gele paal, die hij op de grondplaat zet, twee noppen van de rand.

2.



3.



«En nu moeten we deze gele plaat er overheen tillen. Eén, twee, hup!», zucht Liesje. Zo, dat was hard werken.
Kees drukt er nog een geel en rood plaatje tegenover elkaar op.

4.



«Kijk hier, Kees, wat een mooie zitplaats. Blauw is mijn lievelingskleur», roept Liesje blij. Kees maakt de zitplaats vast. «Deze is voor jou», zegt hij tevreden.

5.



6.



Tegenover de blauwe zitkuip maakt Liesje een blauw steentje vast. Kees tilt hierop de motor. «Poehoe, dat is zwaar», kreunt hij. Het begint nu toch echt al op een draaimolen te lijken.

7.



8.



«Zo, nu de laatste zitplaatsen. Zet ze maar op de plaatjes», roept Liesje tegen Kees. Het past allemaal precies. Liesje en Kees rusten dan nog even uit voor het grote karwei.

9.



«Zet je schrap, nu het dak», zegt Liesje.
Ze halen diep adem, en... ja hoor, met een zwaai belandt het dak op de paal.

10.



Nu alleen nog maar de afwerking.
De hekjes zijn zo geplaatst, en Kees zet er nog een mooie rode bank bij.

Om het extra gezellig te maken planten ze nog wat bloemen. Net als ze klaar zijn, begint het zachtjes te regenen. Gelukkig heeft Kees een paraplu bij zich. Samen wachten ze onder de paraplu totdat het droog wordt. Ze verheugen zich nu al op het eerste ritje in de nieuwe draaimolen van FABULAND®

11.



Lente in FABULAND[®]

In dit FABULAND[®] verhaaltje worden diertjes en gebouwen gebruikt, die niet in deze doos voorkomen.



«Vandaag is het de eerste dag van de lente», vertelt Meneer de Leeuw aan zijn leerlingen.

«En vandaag begint onze vakantie», roept Koos Krokodil blij. «Hiep hoi, hiep hoi!» En... zoef, daar gaat hij voorbij op zijn rolplank.



Zo snel als Tilly Konijn kan, rent ze achter Koos aan.
«Hallo Koos en Tilly», roept Noortje Nijlpaard vanuit haar mooie tuin.
«Kom met ons mee», schreeuwt Tilly. «De nieuwe draaimolen gaat vandaag open.»



Met z'n drieën rennen ze verder. Noortje houdt hun bijna niet bij, en is helemaal buiten adem. «Kunnen jullie niet wat langzamer?» hijgt ze.



Bij het huis van Ollie de Olifant roept Tilly uitgelaten: «Ollie, Ollie, kom mee naar de nieuwe draaimolen!»
Ollie bedenkt zich geen moment, en gaat meteen mee.



«Waar gaat iedereen toch heen?» schreeuwt Poekie de Poes vanuit het reuzenrad naar Wallie Walrus. «Geen idee», zegt Wallie. «Gniiep, stop het reuzenrad, we gaan er achteraan.»



«Nu kan ik geen geld meer verdienen. Dat vind ik helemaal niet leuk», moppert Gniiep.



«Nou, hoe vinden jullie de nieuwe draaimolen?» vragen Liesje en Kees een beetje trots.

«Ik kan hier kamperen», roept Wallie blij.

«En ik kan hier mooie bloemen planten», zegt Noortje.

«Ik kan hier ook rolschaatsen», zegt Koos.

«En ik kan hier les geven», stelt Meneer de Leeuw voor.

«Maar niet vandaag, hoor», zegt Tilly Konijn.

En dan nodigen Liesje Lam en Kees de Muis iedereen uit voor het eerste rondje in de nieuwe draaimolen.

Wat een plezier, het is lente in FABULAND!